

FREDSFRÅGAN.-

Nödvändigheten av en omläggning i folkens förhållande till varandra från krig och krigsrustning till fredligt samarbete och underordnande av den nationella suveräniteten under en gemensamt erkänd rättsordning erkändes och fastslogs efter 1914 - 18 års krig genom ~~skapandet~~ av den grupp av samarbetsorgan som gemensamt bära namnet nationernas förbund.

SVERIGES NATIONELLA OCH INTERNATIONELLA POLITIK BÖR I ALLA ANKNYTA VID, BEFRÄMJA OCH UTNYTTJA DE I NATIONERNAS FÖRBUND GIVNA MÖJLIGHETERNA

Ett ivrigt arbete har ägt rum efter kriget på att skapa nya former för reglering ~~utan~~ utan krig av alla olösta frågor mellan folken och binda staterna vid dessa former.

De tekniska förberedelserna för en gemensam överenskommelse om nedskärning av rustningarna ha samtidigt pågått. Men jämsides därmed ha dessa tolv år på alla håll använts till att effektivisera stridskrafterna. Detta har kunnat ske i oanad grad emedan efterkrigsåren sammanfalla med en period av revolutionär utveckling i konsten att genom tekniska processer utvinna energi och produkter ur naturtillgångar, som hittills varit orörda och okända.

Bundna i sitt nationella vanetänkande ha folken icke sett upp när alla dessa upptäckter genast överförts på krigstekniken. Uppfinnare och generalstaberna ha i skydd av föreln "det nationella försvaret" fullkomnat sina dödsapparater och gjort dem färdiga att på givet tecken släppas lösa och med eld och gift över jorden.

Med alla medel må vi resa oss brottet att använda naturens krafter i krigets tjänst, ett brott mot vilket världskrigets förbleknar.

Med alla medel måste vi avvärja en hotande verldsolycka. I skuggan av ett kommande förintelsekrig tvinar allt arbete på samförstånd och komning världshushållningens fulländning. Det binder den energi och de resurser, som måste användas till övervinnande av depressionen och förtar oss modet därtill. Det abnormala läget under detta valårkräver en hänsynslös omläggning av den internationella politiken.

Vi måste övervinna frestelsentill att återgå till ekonomiskt, andlig och politiskt självhushåll i skydd av ett illusoriskt försvar och istället söka anknytning och samarbete.

Vi böra i arbetet på den internationella avrustningen föra en radikal rätlinig politik och ge uttryck åt den verldsopinion, som börjar ta form.