

Eder adress hafva vi erhållit genom Rösträttsföreningen, hvilken ni varit behjälplig med arbetet att samla namn för rösträttspetitionen. Emedan ni verkar för genomförandet af medborgares kraf på allmän rösträtt, så tänka vi oss att ni äfven är intresserad för **freds-saken**, hvilkens anhängare uppställt det krafvet, att äfven i förhållandena mellan folken rättens grundsatser skola tillämpas i stället för våldets. Vi bedja eder därför att ni godhetsfullt ville genom egen och andras försorg verka för *namninsamling å medföljande listor, innehållande en adress till den af tsar Nikolaus II sammankallade fredskonferensen.*

Som tiden för detta arbete är kort — listorna skola vara insända före den 1 februari 1899 — och då det är af mycket stor vikt att antalet namn blir betydligt, så uppmana vi eder att *börja insamlingen genast* och att med påminnelser särskildt *mellan jul och nyår* pådrifva densamma, enär vid denna tid listor och upprop komma att utsändas genom tidningarna. Om *alla*, till hvilka vi vända oss, *energiskt* gripa sig an med arbetet, kunna, äfven på *kort* tid, *många* namn hinna samlas af hvar och en af dessa.

Vi bedja eder att få påpeka följande synpunkter, då framhållandet af desamma torde kunna bidra att öka allmänhetens anslutning:

Att Styrelsen för Sveriges Kvinnliga Fredsförening väckt förslaget att afsända denna adress, emedan den, tillsammans med liknande uttalanden från andra nationer, blir konferensen en påminnelse om att fredsidén stödjés af en folkopinion, och emedan ett tillfälle som detta, att i vårt land sprida denna idé, bör tagas i akt;

att adressen är ställd till nationernas representanter vid konferensen och ej till tsaren personligen, hvilket senare ansetts olämpligt, då Rysslands ställning till de i fredsmantest uttalade grundsatserna i vissa afseenden ännu är oklar;

*att adressen endast afser en **internationell** begränsning af rustningarna.*

Stockholm i december 1898.

Styrelsen för Sveriges Kvinnliga Fredsförening.

Börja namninsamlingen genast!

Fortsätt därmed ihärdigt!

Insänd listorna före den 1 februari 1899!

Atersänd dem redan denna månad, om ni ej själf eller genom någon annan anser er kunna verka för vår sak!

Rekvirera listor å Sveriges Kvinnliga Fredsförenings expedition, Stockholm!